



Historiek Koninklijke Wommelgemse Turners

Op 25 april 1938 werd onder de sturende impuls van Hubert De Ridder de Wommelgemse Turners opgericht. Er werd geturnd op de harde parketvloer van 't Keizershof in de Dasstraat.

Tijdens de oorlogsjaren werd er ondanks het gebrek aan eten, degelijke kledij en een goede waterdichte zaal door de enthousiaste jongens toch verder geturnd. Ondanks meerdere pogingen om de vereniging aan hun kant te krijgen, bleven de Wommelgemse Turners politiek neutraal.

Vanaf 1941 sloten ze zich aan bij de Belgische Turnbond en werden geregistreerd onder het stamnummer 632.

Het eerste grootst opgezette openluchtfest werd gegeven op 14 april 1942. In 1959 werd de afdeling trampoline opgericht. Rond 1969 konden ook de dameshuismoeders en de veteranen aansluiten bij de kring ingevolge de oprichting van twee nieuwe afdelingen.

Op wedstrijden werden onze afdelingen gevreesd als harde kampers. Ze namen eveneens deel aan verschillende gouwfeesten. Op 7 augustus 1977 werden alle gouwen verenigd in de Vlaamse Turnliga.

Onze vereniging droeg ook zijn steentje bij aan de Oostenrijkse turnbond feesten in Salzburg. Hierdoor ontstonden ondermeer hechte banden met Scheffau. Bewijs hiervan is zeker dat onze vereniging sindsdien Oostenrijks sterk water (o.a. Schnapps) schenkt op de jaarlijkse kerstmarkt te Wommelgem.

In 1988 bestonden de Wommelgemse Turners 50 jaar en werden ze omgedoopt tot Koninklijke Wommelgemse Turners. Een nieuw vaandel werd aan de club overhandigd door de toenmalige burgemeester Jos Smits.

Ingevolge interne spanningen en onoverbrugbare meningsverschillen splitste een groep turners en leiding zich in 1998 af en werd er in Wommelgem een tweede turnkring opgericht namelijk Wo-Gym vzw.

Verouderde accommodaties waar beide verenigingen hun sport dienden in de beoefenen en de nood van de Sint-Johannaschool om een nieuwe sportinfrastructuur op te richten was het sein voor het gemeentebestuur om, in samenwerking met de Sint-Johannaschool, een gloednieuwe sportzaal te bouwen. Dit feit grepen het bestuur van beide verenigingen aan om terug samen rond de

tafel te gaan zitten. Twaalf jaar na de opsplitsing komen de twee kringen weer bij elkaar en wordt er besloten om verder te gaan onder de oorspronkelijke naam van de Koninklijke Wommelgemse Turners. Ondanks de toename van de kwantiteit moest er niets ingeboet worden aan kwaliteit. Ook nu worden onze gymnasten op wedstrijden gezien als te duchten tegenstanders en worden er mooie resultaten behaald.

Eind 2011 is het allerlaatste lid van het eerste uur, de heer Emiel Mortelmans, bestuurslid en KWT-er in hart en nieren, op 85-jarige leeftijd spijtig genoeg overleden. Ondanks deze tegenslag behouden het voltallige bestuur, de leiding en de sportbeoefenaars een positieve ingesteldheid. In 2013 vierde de club haar 75 jarig bestaan.

In 2015 is de afdeling zac-xicin gestopt wegens afhaken van de vaste lesgever, maar gaat de club mee in de nieuwe hype en is er een freerunninggroep opgestart.